

## Σ' ἔχασα παιδί μου ... (ὁ μύθος τοῦ χταποδιού)

Φώτη Κόντογλου

....Οἱ σημερινοὶ ἐχθροὶ τῆς θρησκείας καὶ τοῦ ἔθνους εἶναι πιό ἐπικίνδυνοι ἀπὸ τοὺς παλιούς, γιατί μᾶς παραπλανοῦνε μέ τὴν ἡμερὴ ὄψη τους καὶ μᾶς φαίνονται ἄβλαβοι, ἀκίνδυνοι. Τέτοια εἶναι τὰ λεγόμενα «ἀγαθὰ τοῦ πολιτισμοῦ», οἱ εὐκολίες τῆς ζωῆς ποὺ εἶναι παγίδες φαρμακωμένες, τὰ θεάματα, οἱ φυχαγωγίες, οἱ τουρισμοὶ κ.τ.ἄ. ὡς ποὺ νὰ σέ καταπιοῦνε, ὅπως φαίνεται ἀπὸ ἕναν θαλασσινοὺ μύθο ποὺ θὰ σᾶς πῶ:

Κάθεται ἡ χταπόδα μέ τό χταποδάκι στόν πάτο τῆς θάλασσας. Ὅπου μέ τὴν ἀπόχη πιάνουνε τό χταποδάκι, καί τ' ἀνεβάζουνε ἀπάνω. Τό μικρό φωνάζει στή μάνα του: «Μέ πιάσανε, μάνα!». Ἐκείνη τ' ἀποκρίνεται: «Μὴ φοβᾶσαι, παιδί μου!». Τό χταποδάκι φωνάζει πάλι: Μὴ βγάλανε ἀπὸ τό νερό, μάνα! «Μὴ φοβᾶσαι, παιδί μου!». - «Μέ σγουρίζουνε, μάνα!» - «Μὴ φοβᾶσαι, παιδί μου!» - «Μέ κόβουνε μέ τό μαχαίρι!» - «Μὴ φοβᾶσαι!» - «Μέ βράζουνε στό τσουκάλι!» - «Μὴ φοβᾶσαι!» - «Μέ τρῶνε, μέ μασᾶνε!» - «Μὴ φοβᾶσαι, παιδί μου!» - «Μέ καταπίνουνε!» - «Μὴ φοβᾶσαι!» -

«Πίνουνε κρασί, μάνα!» - «Ἄχ! Σ' ἔχασα, παιδί μου!».

Ὅλα τὰ σκληρὰ παιδέματα ποὺ κάνανε στό χταποδάκι, δέν ἦτανε γιὰ θάνατο. Μά σάν ἄκουσε ἡ μάνα του πὼς πίνανε κρασί ἐκεῖνοι ποὺ τό φάγανε, γιὰ νὰ τό χωνέφουνε, φώναξε: «Σ' ἔχασα, παιδί μου!». Τό κρασί, ποὺ φαίνεται τό πιό ἡμεροπράγμα μπροστά στό μαχαίρι καί στό μάσημα, στό βάθος εἶναι γιὰ τό χταπόδι ὁ πιό μέγανος ὀχτρούς.

Ἔτσι καί γιὰ μᾶς τοὺς Ἑλληνες. Περάσανε ἀπὸ τὴν πλάτη μας ἄγριες ἀνεμοζάλες κάθε λογῆς, ἀγριάνθρωποι σκληροὶ, φονιάδες μέ σπαθιά, μέ κοντάρια καί μ' ἄρματα κάθε λογῆς. Μᾶς σφάζανε, μᾶς κομματιάζανε, μᾶς κρεμάζανε, μᾶς σουβλίζανε, μά δέν πεθάνανε, γιατί μᾶς ἀτσάλωνε ὁ ἀγώνας, εἴχαμε νὰ κάνουμε μέ ὀχτροὺς φανερούς καί σκληρούς.

Τώρα ὅμως, οἱ ἐχθροὶ ἀλλάξανε ὄψη, γινήκανε κρυφοδαγκανιάρηδες, μέ τό χαμόγελο στά χεῖλια, φίλοι δολεροὶ, ποὺ φαίνονται ἄβλαβοι, μάλιστα καὶ εὐεργέτες καὶ καλόβολοι.....

# ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ

ΤΕΥΧΟΣ 30

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΑΤΗΣΙΩΝ

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

## Μιὰ καταπληκτικὴ ἱστορία...

Μιὰ μέρα, ὁ Γέροντας Πορφύριος πῆρε τρία πνευματικά του παιδιὰ, γιὰ νὰ τελέσει Ἑσπερινὸ σὲ κάποιο μοναστήρι. Θέλησαν νὰ πάρουν ταξί. Ὅταν φάνηκε ἕνα, τὰ πνευματικά του παιδιὰ εἶπαν νὰ τοῦ κάνουν νεῦμα νὰ σταματήσει.

- Θὰ σταματήσει μόνος του ὁ ὀδηγός· ἀλλὰ ὅταν μποῦμε μέσα, μὴ μιλήσει κανένας στὸν ὀδηγό. Μόνον ἐγὼ θὰ τοῦ μιλάω, εἶπε ὁ Γέροντας Πορφύριος.

Πράγματι, σταμάτησε χωρὶς νὰ τοῦ κάνουν νεῦμα. Μόλις ξεκίνησε, ἄρχισε ὁ ὀδηγὸς τοῦ ταξί νὰ καταφέρεται ἐναντίον τῶν κληρικῶν καὶ νὰ τοὺς κατηγορεῖ γιὰ χίλια δυὸ πράγματα.

- Ἔτσι δὲν εἶναι βρὲ παιδιὰ; Τί λέτε κι' ἐσεῖς; ἔλεγε ὁ ὀδηγὸς τοῦ ΤΑΞΙ στὰ παιδιὰ, ἀλλὰ ἐκεῖνα, ὅμως, «τσιμουδιά», κατὰ τὴν ἐντολὴ τοῦ Γέροντος Πορφυρίου.

Ἄφου, λοιπόν, εἶδε καὶ ἀποεῖδε ὅτι δὲν τοῦ ἀπαντοῦσαν τὰ παιδιὰ, στράφηκε στό Γέροντα:

-Ἔτσι δὲν εἶναι παπούλη; Τί λὲς κι' ἐσύ; Δὲν εἶναι ἀλήθεια αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ τὰ γράφουν κι οἱ ἐφημερίδες;

Τοῦ λέει, τότε, ὁ Γέροντας Πορφύριος:

-Παιδί μου, θὰ σοῦ πῶ μιὰ μικρὴ ἱστορία. Θὰ σοῦ τὴν πῶ μία φορὰ· δὲν θὰ χρειαστεῖ δεύτερη. Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὸ τάδε μέρος (τὸ ἀνέφερε), ποὺ εἶχε ἕναν ἡλικιωμένο γείτονα, ὁ ὁποῖος εἶχε ἕνα μέγανο κτῆμα. Μιὰ νύχτα, τὸν σκότωσε καὶ τὸν ἔθαψε. Στὴ συνέχεια, μὲ διάφορα πλαστὰ χαρτιά, πῆρε τὸ κτῆμα τοῦ γείτονά του καὶ τὸ πούλησε. Καὶ ξέρεις τί ἀγόρασε μὲ τὰ χρήματα τὰ ὁποῖα πῆρε πουλώντας αὐτὸ τὸ κτῆμα; Ἀγόρασε ἕνα... ΤΑΞΙ!!! Ὁ ὀδηγός, συγκλονισμένος, σταματᾶ στὴν ἄκρη τοῦ δρόμου.

-Μὴν πεῖς τίποτε παπούλη· μόνο ἐγὼ κι' ἐσὺ τὸ ξέρουμε...

-Ὅχι, παιδί μου· τὸ ξέρεي κι' ὁ Θεός! Καὶ νὰ φροντίσεις ἀπὸ ἐδῶ καὶ μπρὸς ν' ἀλλάξεις ζωή!

## Πώς νά προετοιμαστοῦμε γιά τήν Θεία Κοινωνία;

Γέροντος Θαυδαίου Βιτοβνίτσας

Ὅσον ἄφορα τό ἱερό μυστήριο τῆς Θείας Κοινωνίας, ἡ Ἁγία Ὁρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει κανόνες γιά τό πῶς πρέπει νά προετοιμαστοῦμε.

Τό βασικό ὅμως εἶναι: πρέπει πρῶτα ἀπ' ὅλα νά προετοιμάσουμε τήν καρδιά μας, γιά νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Κύριο· αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό.

Ὅσον ἄφορα τήν νηστεία, τήν ἔχουμε ἀνάγκη γιά νά ἡρεμήσουμε τό σῶμα μας. Ὅταν τό σῶμα μας ἡρεμήσει, θά ἡρεμήσει καί ἡ ψυχή.

Αὐτό σημαίνει πῶς πρέπει μέ πραότητα καί ἡσυχία νά προετοιμάσουμε τήν καρδιά μας γιά τόν Κύριο, γιά νά ἐνωθοῦμε μαζί Του.

Ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἔχει κανόνες γιά τό πῶς πρέπει νά νηστεύουμε. Καί ὁ κάθε ἱερέας μπορεῖ νά μᾶς δώσει ὁδηγίες γιά τό πῶς πρέπει νά προετοιμαστοῦμε γιά τό ἅγιο μυστήριο τῆς Κοινωνίας.

Ὅμως τό βασικό εἶναι νά προ-

ετοιμάσουμε τήν καρδιά μας. Αὐτό εἶναι τό πιό σημαντικό ἀπ' ὅλα.

Ἐμεῖς ἀκόμη καί ἂν δέν φᾶμε τίποτε, δέν θά ἔχουμε κανένα ὄφελος ἀπό τήν Κοινωνία, ἐάν ἡ καρδιά μας εἶναι μοχθηρή, κλείνει μέσα της κακία καί δέν μπορεῖ νά συμφιλιωθεῖ μέ ὄλους.

Ὅλοι μας εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Συχνά κάποιος δέν μπορεῖ νά ἀντέξει κάποιους.

Συχνά νομίζουμε ὅτι κάποιοι μᾶς κυνηγοῦν μέ τίς σκέψεις τους, μᾶς μισοῦν. Καί παρόλο πού δέν καθάρισαν τήν καρδιά μας θέλουμε νά ἐνωθοῦμε μέ τόν Κύριο.

Ἄν μεταλάβουμε τήν Θεία Κοινωνία, ἡ πράξη μας αὐτή δέν θά εἶναι γιά τήν σωτηρία μας.

Μιά φιλική γωνιά στό διαδίκτυο

[www.agiazoni.gr](http://www.agiazoni.gr)

μοιραστεῖτε την μαζί μας

Ἐπειδή κρατήσαμε μέσα μας τό χαρακτηριστικό τῆς κόλασης: τίς κακές σκέψεις!

Ἄν θέλουμε λοιπόν νά μεταλάβουμε καί νά ἔχουμε κάποιο πνευματικό ὄφελος, πρέπει νά ἀπελευθερωθοῦμε ἀπό τέτοιες σκέψεις.

Ὅποιος ἀληθινά καί εἰλικρινά προετοιμάζεται γιά τήν Θεία Κοινωνία, πρέπει νά ἔχει ἡσυχία καρδιά. Οἱ ἅγιοι πατέρες λένε:

«Γιά ἐκεῖνον πού δέν ἔχει ὑπακοή, εἶναι μάταιο νά νηστεύει, καί νά προσεύχεται στόν Θεό».

Ἡ ὑπακοή εἶναι πιό σημαντική καί ἀπό τήν νηστεία καί ἀπό τήν προσευχή.

Ὅταν ἡμουν νέος, δέν κατάλαβα τίς ὁδηγίες τῶν ἁγίων πατέρων, ἀργότερα μόνο τίς κατάλαβα.

Εἶναι φυσιολογικό ὅτι ἂν δέν ἡρεμήσετε, καί δέν καθάρισετε τήν καρδιά σας ἀπό ὅλες τίς κακές ἐπιθυμίες, τότε εἶναι μάταιο νά νηστεύετε.

Μπορεῖ κανεῖς νά μὴν τρώει τίποτα ἀλλά εἶναι μάταιο, ἂν ὑπάρχει σέ αὐτόν κακία.

Τέτοιου εἴδους ἄνθρωπος, πρέπει νά ἀπελευθερωθεῖ πρῶτα ἀπό

τήν κακία καί μετά νά δεχθεῖ τόν Κύριο στήν καρδιά του.

Ἐπειδή ὁ Κύριος εἶναι ὄλος ἀγάπη, ἡρεμία καί χαρά. Νά λοιπόν γιά ποιό λόγο πρέπει νά προετοιμάσουμε τήν καρδιά μας πρῶτα ἀπό τόν Θεία Κοινωνία.

Ἐάν προετοιμάσουμε τήν καρδιά μας νά εἶναι ἡσυχία, ἡρεμία καί γεμάτη ἀγάπη, ἔρχεται ἡ ὑγεία τῆς ψυχῆς, τοῦ σώματος!

Καί ἂν δέν ὑπάρχουν αὐτά σέ μᾶς, ἐμεῖς ἐάν πάρουμε τήν ἱερή Κοινωνία, θά καταδικάσουμε τόν ἑαυτό μας, καί δέν θά σωθοῦμε.

Γι' αὐτό τό λόγο ἄς προσευχόμαστε ἀσταμάτητα:

«Κύριε, ἄς μὴν εἶναι ἡ Θεία Κοινωνία γιά τήν καταδίκη μας, ἐπειδή συγχωρέσαμε ὄλους, ἀλλά ἄς εἶναι γιά τήν σωτηρία μας». Αὐτά ἤθελα νά σᾶς πῶ καλά μου παιδιά.

### “ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ”

Περιοδική ἔκδοση *I.N. Αγ. Ζώνης*  
**ΙΕΡΑΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ**

Ἐκδότης: *I.N. Αγ. Ζώνης* · [www.agiazoni.gr](http://www.agiazoni.gr)  
Υπεύθυνος: Ἀρχιμ. Ἄνθιμος Ἡλιόπουλος

Ἁγίας Ζώνης 27Α,  
Ἀθήνα 11552 · τηλ.: 210 8674250  
18 Δεκεμβρίου 2016, Ἀριθ. Φυλ. 30

Διανέμεται δωρεάν · Εἰσφορές δεκτές